

Vrijdag 5 november 1915.

Het algemeen voedingkomiteit van Gent had aan de gemeente Nevele een voorraad kleederen toegestaan, ten bedrage van drie duizend frank. De voerman, die er om was gereden, keerde heel laat in den nacht terug met een ledigen wagen. Onderweg had hij van de Duitschers bevel gekregen naar Gent met zijn vracht weder te keeren. Alles werd aldaar in beslag genomen. Hij kreeg een schuldbewijs. Onder het buitgemaakte bevonden zich driehonderd dekens. Bittere teleurstelling bij de behoeftigen.

Eergisteren waren er in Gent geen aardappelen te krijgen. De meid moest rijst bij het vleesch eten. De boeren willen aan de vastgestelde prijzen niet leveren. De vele duizenden leden der samenwerkende maatschappijen zelve zaten zonder brood.

Als er een lijkdienst is voor een gesneuvelden Belgischen soldaat, neemt het volk in groot getal er hier deel aan als een hulde aan de familie. Op 3 november had er een plaats in St. Pieterskerk voor een vrijwilliger. Wat men noemt "*heel de stad*" was er bij aanwezig.

Virginie LOVELING (« *In oorlogsnoed* »)